

# P. Claessens-prijzen Ekeren-Donk

## Een brok historiek : 1946-1950 (I)

Wie Ekeren-Donk en sport zegt, denkt er dadelijk de Petrus Claessens-prijzen bij. Van klein tot groot weet er over mee te praten, stak er reeds een handje toe, of... liep er mee in atletiekshirt als gelegenheidsdeelnemer of vedette...

Misschien klinkt dat laatste nogal gek! En toch! Toen Petrus Claessens de Antwerp Atletiek Club ontvallen was door het oorlogsgeweld, bleef zijn naam in het dagbladnieuws, want het initiatief om een veldlooporganisatie zijn naam te geven, kreeg weldra steun. De eerste wedstrijd van die naam groeide overigens tot een bijzondere aangelegenheid vermits als winnaar - scholieren John Claessens voorkwam en bij de seniores broer Marcel de Turnhoutenaar Cavens klopte... Op hun manier hadden aldus de «kinderen Claessens» de herinnering aan hun ontvallen «pa» levendig gehouden!!! En meteen zich als eerste vedetten in «P. Claessens-prijzen opgeworpen»!

Een jaar later kwam de Loonse atleet Baldewijns de erelijst aanvullen. Kersverse senior had hij een paar maanden voordien de nationale kleuren verdedigd op de sintelbaan in België-Frankrijk juniors. Op te merken dat de winnaar bij de kadetten Paul De Paepe was, eens wereldkampioen der stayers, destijds uitstekende atleet van AAC, die overigens ook nu nog veel sympathie heeft voor Antwerp en de atletiekgedachte... Nog aan te wijzen de vierde plaats van John

Claessens in de juniors-seniors, voor het eerst bij de grote broers.

In 1948 een naam met nieuwe weerklank in het nieuws. «John Doms» de man van «Reading» en de Landenveldloop, zegevierde te Ekeren-Donk en versloeg er OLSE-boy Buylaert, BAC-er Van den Bosch en Michel Verlinden (OLSE) in de orde. Maar junior Claessens was niet ver uit de buurt (6e). Aan het brio van John Doms beleefde sportief Ekeren-Donk toen veel genoeg.

Wanneer 1949 zich meldde kreeg de jeugdige senior Claessens de kans om «sant in eigen land» te spelen dit voor een ons niet onbekende Beerschot-atleet De Borger, wiens spurt geen licht zag, want John sprong weg aan de toen door de crossers zeer gekende «Duivelsput» en kroonde zich zielsgelukkig seniorswinnaar in de «P. Claessens-prijzen».

Bert Hermans wierp zijn naam in 1950 in het nieuws. Hij had geruime tijd voordien knalleffekten geleverd in de atletieksport door o.a. de «l'Auto-cross» te Parijs te winnen en als eerste landgenoot onder de 15 minuten te blijven over de 5.000 meter. Te Ekeren-Donk in 1950 evenwel moest hij zijn beste beentje voorzetten om de heel wat jongere John Claessens de baas te blijven. Hermans eindigde afgescheiden voorop met John en BAC-er Van den Bosch, in de orde achter zich.

JOS DE BORGER.