

Venters in de Donk

Soep van Boom

(Myriam Moerman)



Soep van Boom kwam ook door de straten gereden in de Donk. "Soep Van Boom" was destijds een begrip. Van Boom was een beenhouwer uit de Pothoekstraat in Antwerpen. Neen, hij was niet de uitvinder van de soep, maar hij bracht ze tot het volk. "Hij leerde zijn volk soep eten". Dat was nog tijdens de oorlog denk ik. Van beenderen en groenten maakte hij lekkere en voedzame soep, eerst met een triporteurke, later met een vloot kleine wagens in Antwerpen en verre omstreken. Toen, tegen de middag, de soep-bel door onze straat weerklonk, verschenen aan de helft van de voordeuren de moeders met een pot voor één of 2 literkes soep.



Voddelingen

(Maria Verbist/Jan Verhelst)

Er kwam regelmatig iemand vodden en oud ijzer ophalen met een wat aftands oud kamionnetje. Hij had daar een “public address” installatie op staan, met van die hoornluidsprekers. Van zogauw hij in de straat kwam, schetterde de luidspreker volgende tekst: **“Voddeligui, voddeligui, oud ijzer koper lood en zink aan de hoogste prijzui”**

Als hij stopte, liet hij zijn motor draaien, en zijn microfoon bleef opstaan zodat het motor geratel door de luidsprekers versterkt werd doorgegeven

Die man had ook een weegschaal met een trekveer. . Die trekveer had hij "bloot" gemaakt, en als hij bv een jas woog, hield hij die weegschaal zo in de hand, dat die trekveer niet te ver uitschoot, zodat het minder was in aantal kilo's.

Maria Verbist: de vroegste voddeventen die ik mij kan herinneren (Ik weet niet meer of die al met een auto kwamen ?) daar zat een aapje boven op en naar gelang het gewicht van uw vodden kreeg ge dan een prutsgeschenkje!

Garnalen

(Myriam Moerman/Maria Verbist/Jo Verhelst/Jan Verhelst)

En er kwam ook nog een man met een soort bakfiets met bel (eigenlijk met een mand vooraan op de fiets) door de straat die garnalen verkocht. Hij liet ritmisch de bel weerklinken, voortdurend brullend “gaarnoot, gaarnoot” (met klemtoon op de 2^{de} lettergreep).

Maria Verbist: die met gaarnoot rond kwam was naar mijn gedacht familie van Meester Van Der Goten? Van der Goten en Van Royen waren schoonbroers en allebei van Zandvliet, waar toen nog garnalenvissers waren.

Jo Verhelst bevestigt dit: De man van de gaarnoot, was een broer van Jaak Van Der Goten, met zijn facteurfiets met rieten mand kwam hij van Berendrecht-Zandvliet aan het kleine haventje frederikhaven of zoiets ??

Aan hem heeft Jaak Van Der Goten zijn dorpse bijnaam te danken "De Gaarnoot". Van Leo Dierickx heb ik het verhaal dat hij in een les "moedertaal" eens vroeg naar een woord met een gesloten lettergreep en een open lettergreep. Spontaan kreeg Jaak het antwoord : Garnaal..... wellicht tot hilariteit der klasgenoten !

Scheresliep

(Jan Verhelst)

Er was ook een venter die messen en scharen sleep. Hij kwam rond met een slijpsteen op een karretje, en riep voortdurend “scheresliep, scheresliep”. De slijpsteen werd aangedreven door twee pedalen.

Rieten voorwerpen

(Jan Verhelst/Karel Verhelst)

Er kwam een man rieten voorwerpen verkopen. Rieten spullen van allerlei aard hingen aan kamion en laadbak. Naast rieten voorwerpen had hij ook borstels bij, die er van boven uitstaken.

Tapijtenverkopers

Maria Verbist van bakker Verbist hierover: *bij ons kwamen er ook nog al eens mannen die van de zeeschepen kwamen met tapijten en ons Moeder maar afbieden. Die mannen weg en een tijd later kwamen die terug en was de prijs beklonken, maar met 1 of 2 vlaaien erbij . Ik denk echter dat die tapijten tussen Kaai en schip gevallen waren !*

IJsventer

Jo Verhelst/Lieve Verhelst/ Maria Verbist

Elders besteedden we heel wat aandacht aan Albert, voordien was er een andere venter:

Jo: *Vooraleer Albert met zijne crème-glas rond 1957 klokvast tegen half zeven met zijne triporteur kwam doorheen de Jozef Ickxstraat, was daarvoor een venter die dubbeldik heette, of heette zijn product zo? Hij had (water)ijs met denk ik vanillesmaak in . Het was verpakt als een half pond boter, en het kostte waarschijnlijk niet veel, want vele mensen schoven aan. Ik heb dit begin jaren 1950 ook nog in het internaat van "Kindsheid Jesu" in Schoten gekregen.*

Lieve: *Volgens mij werd het "product" dat hij verkocht dubbelendik genoemd. Ik heb me nadien altijd afgevraagd waarvan dat gemaakt werd. Wij vonden het in elk geval een hele traktatie als we dat kregen.*



Ria: **Dubbeldik** is een product van Jamin uit Rotterdam, Nederland. Het werd uitgevoerd naar melkboeren, groentekarren en bakkers. Die namen het mee op ronde en verkochten het aan de mensen. Het concept is uitgevonden bij Jamin in 1957. De winkels be-

staan nog in Nederland.

Zie ook <http://www.jamin.nl/jamin-nl-dubbeldik-i398.html>

Gezien Jo dit kent van begin jaren 1950, moet Jamin de naam "dubbeldik" waarschijnlijk hebben opgepikt van iets bestaand.