

## Historiek van de gemeentelijke Jongensschool vanaf 1900 – nu genoemd De Kleurenboom

1 oktober 1900 : In Ekeren-Donk opent Lodewijk Mouwen voor het eerst de schoolpoort voor 100 jongens. Hij is de enige leerkracht en tevens directeur met 100 jongens in zijn klas. Wat zouden we nog herkennen uit de klas van 1900 ? Lei en griffel en kachel zijn allemaal verdwenen.

De jongensschool is gelegen in “De Paddekens”, zo heette de Pastoor Goetschalckxstraat in 1900. Er stond toen geen enkel huis in De Paddekens, nu is de Pastoor Goetschalckxstraat volgebouwd. Na de dood van Pastoor Goetschalckx in 1925 wordt de straat van onze school naar hem genoemd.

Het eerste schoolgebouw bestond in 1900 uit het schoolhuis en 2 klassen. Door de toename van leerlingen werd er in 1912 een derde klas bijgebouwd. Ondertussen waren de onderwijzers ook al met drie.

In 1932 gaat hoofdonderwijzer Louis Mouwen op pensioen en wordt Sylvester Vermeiren de nieuwe directeur en komt Leopold Driessens als nieuwe onderwijzer op de school.



In 1935 wordt een vierde klaslokaal gebouwd.

In 1938 wordt de speelplaats helemaal met cementen stenen belegd, zodat het losse zand de schoolkinderen niet meer kan bevuilen. In het schoolhuis wordt voorlopig een vijfde klas ingericht. De kolenkachels worden in alle klassen vervangen door gasradiatoren.

In 1940 wordt in het nieuwe vijfde klaslokaal een transporteenheid van de Belgische artillerie ondergebracht en op de overdekte speelplaats worden 16 paarden gestald. Tijdens het eerste oorlogsjaar wordt er les gegeven aan 125 leerlingen in vier graadsklassen.

In 1941 wordt Remi Peters de nieuwe directeur, hij is de vader van de bekende acteur en tv-realisator Anton Peters.

De aanhechting van Ekeren bij Antwerpen op 1 januari 1942 heeft tot gevolg dat de Ekerse gemeentescholen nu stadsscholen worden. Lei en griffel worden vervangen door leerboeken en schriften. Eenmaal per week is er een filmvoorstelling. In het vrijstaande vijfde klaslokaal wordt de winterhulpsoep georganiseerd.

Foto: 1941

7de & 8ste leerjaar

Meester Remi Peeters



Sedert 1943 is er een afdeling van de gemeentelijke muziekschool gevestigd in de lokalen van de jongensschool in de Pastoor Goetschalckxstraat.

Het eerste schooljaar na de oorlog start pas op 3 november met 83 leerlingen.

Eind 1946 worden het schoolhuis en de vijf klassen voorzien van waterleiding.

Meester Remi Peters is een geboren muzikant. Bij één van de eerste eindejaarschoolfeesten schrijft en componeert hij de tekst en de muziek van "ONS DORPJE". Hijzelf noemt het "De Brabançonne van de Donk" omdat de eerste zeven muzieknoten hetzelfde zijn als van ons Vaderlands lied.

ONS DORPJE

Wij zijn allen Vlaamse knapen  
Niet bevreesd van plicht noch werk.  
Wij zijn steeds gezonde snaken  
De buitenlucht maakt ons sterk.  
Stappen wij langs veld en weide  
Zingen wij menig schoon lied  
Of gaan wij zeer verre reizen,  
De Donk vergeten wij niet !

REFREIN :

Gij, Donkse, ligt ons aan 't hart !  
Gij, Donkse, ligt ons aan 't hart !  
Wij Donkenaars, wij Donkenaars,  
Wij minnen u !  
Wij wonen in een net huisje  
Dat moeke steeds zuiver houdt.  
Wij hebben een sierlijk hofje  
Dat vader met zorg bebouwt.  
Ons kerkje is een juweeltje  
Altijd zeer prachtig versierd.  
Het is een heerlijk prieeltje  
Voor Hem die alles bestiert !  
Wij trachten steeds naar de vrede  
En kennen noch haat noch nijd.  
Vrienden aanhoort onze bede  
In deze edele strijd.  
Laat ons bootje dan maar varen  
Op de woeste levenszee !  
Wij trotseren de gevaren !  
Vol liefde zing met ons mee !



## ons dorpje

tekst en muziek: Remi Peters

Wij zijn al- len Vlaamse kra- pen, niet be- vreesd van plicht nog  
Wij wo- nen in een net huis- je, dat moe- ke steeds zuiver  
Wij trachten steeds naar de vre- de, en ken- nen noch haat noch  
werk. Wij zijn steeds gezonde ona- ken, de buitenlucht maakt ons  
houdt. Wij heb- ben een sierlijk hof- je, dat va- der met zorg be-  
rijdt. Vrien- den aan- hoort onze be- de, in de- ze e- de- le  
sterk. Stap- pen wij langs veld en weide, zin- gen wij me- nig schoo-  
bouw. Ons kerk- je is een ju- weeltje, al- tijd zeer prachtig ver-  
strijdt. Laat ons boot- je dan maar varen, op de woeste le- veus-  
lied. Of gaan wij zeer ver- re rei- zen, de Donk ver- geten wij  
sierd. Het is een heer- lijk pri- eel- tje, voor Hem die alles be-  
zee. Wij trot- se- ren de ge- va- ren, vol lief- de zing met ons  
niet!  
stiert! Gij Donks- ke ligt ons aan 't hart. Gij Donks- ke ligt  
mee!  
ons aan 't hart. Wij Don- ke- naars, Wij Don- ke- naars, wij min- nen U!

